

## Vellykket bog- og kalenderpræsentation på arkivet.

Der var fuldt hus, da der var bog- og kalenderpræsentation på Lokalhistorisk Arkiv den 10. december. Arkivet havde heldigvis lånt bibliotekets læsesal, for ellers ville der ikke have været plads til de mange fremmødte i arbejdsrummet, som er arkivets største lokale. Nu lykkedes det for en del at få en siddeplads, mens flere måtte stå op.



*Her ses et udsnit af tilhørerne med de to forfattere i baggrunden. Foto: Jan Vestergaard.*

Jens Peder Østergaard og Jakob Thorup Thomsen, der er forfattere til bogen, "Mein lieber Kristian", fortalte og viste billeder fra den. Som de skriver i deres pressemeddelelse, er det en bog om forbudt kærlighed og om de kummerlige forhold i de store flygtningelejre i Grove og Gedhus. Det er en meget velskrevet bog om livet som tysk flygtning og ikke mindst de personlige beretninger om den tyske flygtning Horst Sanders liv og Kristian Ø. Larsens forelskelse i den tyske Margarete og de rørende skildringer af de mange og næsten uoverskuelige problemer, inden det lykkedes ham at blive gift med hende.

Bogen er en meget gribende bog, som går tæt på Kristian og Margarete. Den bringer bl.a. hendes kærestebreve til Kristian og beretningen om den forfærdelige flugt til Danmark i den sidste meget hårde krigsvinter.

Horst er født i 1941 og var altså kun var et barn, da han i første omgang kom til Gedhus- og siden til Grovelejren, men han har en forbløffende god hukommelse og kan fortælle mange små detaljer fra sit ophold i lejrene. F.eks. om den dårlige og meget ensformige kost, bl.a. den evindelige suppe, som det varede mange, mange år, før han kunne spise. Både

Horst og Kristian var med til bogpræsentationen, og de var begge glade for bogen, der beskriver en meget usædvanlig del af deres livshistorie, som det er vanskeligt at sætte sig ind i.

Forfatterne havde medbragt 4 kasser med bøger, som det lykkedes dem at få solgt.

Efter bogpræsentationen viste Inger Merstrand billederne fra den nyudkomne kalender, som hun i år for 18. gang har fundet billeder til og skrevet små historier om. De var ikke til salg ved præsentationen, men kan købes i brugerne i Karup og Frederiks samt i Skelhøje Købmandsgård.



*De to hovedpersoner (Horst Sander til højre) var begge meget glade for bogen.*