



Mindeord over Jørn Nødskov, Frederiks

Ved Inger Merstrand, formand for Lokalhistorisk Forening

Jørn Nødskov, Frederiks, sov stille ind den 30. oktober, 82 år gammel. Jeg havde talt med ham få dage tidligere, og meddelelsen om hans pludselige død kom som et chok.

Jørn havde været med i Lokalhistorisk Forenings bestyrelse i en årrække, og han var kasserer fra 2002 til sin død. Han var en meget dygtig og omhyggelig kasserer og stod også for regnskabet i andre foreninger. Vi kunne altid regne med, at der var styr på regnskabet og medlemslisten. I det hele taget kunne vi

altid være sikre på, at når Jørn stod for noget, så var det i orden. Han ydede en stor indsats for Lokalhistorisk Forening og var desuden et hjælpsomt og meget vidende menneske.

Jørn var ansat ved flyvevåbnet i 42 år. Det var allerede som dreng hans store ønske at blive pilot, og i 1952 kom han ind i flyvevåbnet. Her fik han sin grunduddannelse i et Chipmunk fly på et tidspunkt, hvor flyvevåbnet var helt nyt. Det var et spændende, men ikke ufarligt job, og flere af de unge piloter omkom ved flystyrt. Jørn var god til at fortælle og har ved flere lejligheder holdt foredrag om sine oplevelser ved forsvaret. Han kaldte sit foredrag *Fra Chipmunk til F-104*, og han var en af de få tilbageværende, der selv havde oplevet den kolossale udvikling inden for flyvevåbnet fra den kolde krig til Berlinmurens fald.

Jørns store interesse var folkemusik og folkedans, og han var i en årrække formand for Karup og Omegns Folkedanserforening, ligesom han også var med i Styrelsen for Landsforeningen for Danske folkedansere i 8 år, indtil han i 1985 blev udstationeret i Norge. Interessen for folkedansen havde han fælles med sin kone, Gitte, der oven i købet har opnået at blive udnævnt til æresmedlem af Landsforeningen. Jørn har altid været en stor støtte og hjælp for hende, og det gjaldt også i forbindelse med hendes arbejde som skoleleder for LOF i Karup, hvor det bl.a. var Jørn, der stod for opsætningen af LOFs flotte og professionelle program, som hvert år blev omdelt i sensommeren.

Jørn var et familiemenneske og en god og kærlig ægtemand og far. Samværet med familien kom altid i første række, og selv om vi i høj grad vil savne ham i bestyrelsen, er savnet naturligvis allerstørst for den nærmeste familie. Vore tanker går med dyb medfølelse til Gitte, der så pludselig har mistet sin sjæleven og livsledsager gennem 54 år.

Æret være Jørn Nødskovs minde.