

## Mindeord over Svend Iver Andersen, død 18.2.2014

Af Inger Merstrand

Vort trofaste bestyrelsesmedlem, Svend Iver Andersen, Ravnsbjergvej 11 i Skelhøje, er død den 18. februar. Han havde været med i Lokalthistorisk Forenings bestyrelse siden 2010, og vi var sammen ved et bestyrelsesmøde for ca. en måned siden. Her var han, som han plejede, så selv om vi godt vidste, at han ikke havde været rask i en årrække, kom meddelelsen om hans død alligevel uventet.

Svend var meget interesseret i egnens historie. Især gik han op i alt vedrørende Skelhøje, hvor han og hans kone i 1958 overtog den ældste gård i området, Kjeldbjerggaard, som i generationer havde tilhørt Svends slægt, og som oprindeligt lå i Dollerup. Det var Svends oldefar, Anders Nielsen, som efter en brand i 1881 flyttede gården til den nuværende højtliggende placering med en storslået udsigt ud over Hald sø.

I de senere år lærte Svend at hugge i sten, og han gik meget op i haven, som han efterhånden fik omdannet til en hel lille park.



I bestyrelsen lærte vi Svend at kende som et stilfærdigt, rart og hjælpsomt menneske. Da han sidste år modstræbende sagde ja til at blive næstformand, var det på betingelse af, at det kun blev af navn og ikke af gavn, fordi han ikke var rask, og selv om han aldrig beklagede sig, kunne vi godt se, at han var mærket af sin sygdom. Alligevel tilbød han gerne at hjælpe f.eks. med at sætte plakater op for foreningen og tage imod kontingentindbetalinger fra medlemmerne i Skelhøje.

Svend var en mand, der med sit stilfærdige og venlige væsen var vellidt af alle, og vi vil savne ham i bestyrelsen.

Æret være Svend Andersens minde.