

## For 100 år siden...

Her kan man læse div. lokale notitser og artikler fra Viborg Stiftstidende og Viborg Stifts Folkeblad, afskrevet af forfatteren Chr. Jacobsen i forbindelse med forarbejdet til "Alheden" fra 1990.

---

### Januar 1909

---

**VST 2, mandag, 4. januar 1909, s. 3: Pådømt tyendesag.** Under en ved Fjends-Nørlyng herreders politiret anlagt sag søger pigen Elisabeth Würtz af Trehuse, bestyreren af Skelhøje afholdshjem, Anton Nørgård, fordi denne ulovlig har bortvist hendes af sin tjeneste, til betaling af et halvt års løn, 72 kr., kostpenge i 8 uger á 66 øre pr. dag samt sagens omkostninger. Pigen anfører, at hun den 13. februar 1908, efter at have ligget syg i 14 dage af lungebetændelse, efter anmodning fra lægen forlod Anton Nørgårds hus og rejste hjem til sin moder, idet opholdet hos Anton Nørgård havde forværret sig på grund af mangel på sygeværsets opvarmning og mangelfuld pasning, og da hun den 13. marts atter meldte sig til tjeneste nægtede Anton Nørgård at modtage hende. Anton Nørgård har påstået sig frifunden mod at betale løn til bortrejsen, 17 kr. 57 øre, idet han i det væsentlige har benægtet pigens fremstilling. Dommen går ud på, at pigen, når hun uden husbondens samtykke valgte at ligge syg i hjemmet og forbliver der, til hun blev helbredt, ikke har noget krav på at Anton Nørgård atter skulle modtage hende i sin tjeneste, og han kan derfor ej heller være tilpligtet at betale hende løn for hele tjenestetiden eller kostpenge; han er derfor kun tilpligtet at betale hende 17 kr. 57 øre, medens sagens omkostninger er ophævede.

**VST 10, onsdag, 13. januar 1909, s. 3: Anholdt plattenslager.** Til Fjends-Nørlyng herreders politi indløb i går telefonisk meddelelse fra Skelhøje om, at en yngre mand havde været inde på mange forskellige steder for at slå penge og på disse steder havde brugt meget forskellige udtalelser om, hvor han var fra. Hos købmand Lund, hvor han fik 10 kr., fortalte han, at hans far var præst og sognerådsformand Chr. Winther i Ørsted, hos lærer Jensen i Dollerup og hos pastor Østergård i Frederiks, hvor han også var inde for at låne penge, men hvor han ingen fik, udgav han sig for søn af en anden præst. Herredskontoret telefonerede straks rundt omkring, at man muligvis ville få besøg af en sådan person, og allerede ved middagstid kom der meddelelse om, at han var taget i Sparkjær; her var han kommen ind til købmand Severin Olsen, af hvem han lånte 5 kr. under foregivende af, at han var købmand Jacobsens søn i Villerslev, og at han var kommen i øjeblikkelig pengeforlegenhed; ved at se efter i telefonbogen opdagede Olsen, at der ingen købmand fandtes i Villerslev af det opgivne navn, og han tænkte derefter straks, at han var bleven taget ved næsen og gik ud i byen, hvor han traf personen i nærheden af banegården; her opfordrede han personen til at følge med til sognefogeden, men da han hørte dette, stak han i løb ud over mosen efterfulgt af Olsen og flere. Da Olsen indså, at de ikke kunne indhente ham til fods, lånte han i Kærgård en hest og satte efter ham, og det lykkedes så at indhente ham omtrent ved Lundgård; han blev nu under bevogtning ført til herredskontoret og under forhøret vedgik han, at han 3 gange tidligere havde været straffet for plattenslageri samt for betleri og falsk.

**VST 25, lørdag, 30. januar 1909, s. 3: Skovauktion.** tirsdag d. 9. februar d.a., formiddag kl. 11, bortsælges ved auktion i afdeling 7, 10 og 17 i Havredal og Stendal plantager en del tømmer, bestående af: stort-, mellem- og mindre tømmer, spir, lægter samt ros- og kvasbunker og stødebrænde, alt af nåletræ. Effekterne, der ligger til eftersyn 3 dage før auktionen, sælges ved mødestedet: Stendalgård.

Stendalgård, d. 28. januar 1909. E., H. Wøldike.