

For 100 år siden...

Her kan man læse div. lokale notitser og artikler fra Viborg Stiftstidende og Viborg Stifts Folkeblad, afskrevet af forfatteren Chr. Jacobsen i forbindelse med forarbejdet til "Alheden" fra 1990.

April 1911

VST 78, lørdag, 1. april 1911, s. 2: Kolonistene på Alheden. Den 16. maj i år er det 150 år, siden de tyske kolonister kom til "Frederiks" og "Grønhøj" for efter den danske regerings opfordring at dyrke Alheden. Kolonisterne i Frederiks agter iflg. "Riget" at festligholde dagen med foredrag og en festlig sammenkomst, hvor man håber at få nogle af de ældre kolonister til at udtale sig. Kolonien var for øvrigt i sin tid forberedt så slet som vel muligt, og i lange tider måtte kolonisterne bo i Fredericia og Viborg. De led i den første tid både sult og nød. Nu, da Frederiks er bleven stationsby, finder man vanskeligt noget sted, hvor arbejdet på at opdyrke heden er så vidt fremme som her. Nu bor der 11-1200 mennesker i Frederiks sogn. Før jernbanen kom, var der kun 800.

VST 98, fredag, 28. april 1911, s. 2: En lang proces. I begyndelsen af 1908 startedes der i Grønhøj et aktieselskab til opførelse af et forsamlingshus på egnen. Aktierne lød på 10 kr., der skulle indbetales halvårsvis med 50 øre i 10 år. I lovene kom der til at stå en bestemmelse om, at aktionærene i søgsmålstilfælde skulle betale "skadesløse omkostninger"; men denne paragraf nægtede 7 bidragydere, repræsenterende 11 aktier, at gå ind på og ville ikke betale det første bidrag. Aktieselskabet anlagde nu sag mod alle 7 aktionærer; først nu – efter 3 års forløb – er dommen falden. Den går de 7 imod, idet den påbyder dem at betale aktierne med renter. Omkostningerne ophævedes.