

VST 103, lørdag, 4. maj 1912, s. 3: Renerne på heden. En ganske lille bog "Renen som husdyr i Danmark" (de seneste efterretninger) er i disse dage udgivet af renernes utrættelige forkæmper journalist Johannes Bech, Frederiks. I bogen gives der en skildring af foreningen i Frederiks, der efter nu at have konstateret, at renen kan trives på den jyske hede, skal til at være en landsomfattende forening med den opgave "at få udnyttet millionværdierne af det jyske renmos ved at fremme renavl". Forsøgsstationen ved Frederiks bliver fremdeles ved at bestå, dels som indførelsesstation, dels som avlscenter og endelig som det sted, hvor man forsøgsvis vil forbedre racen ved krydsning med den store samojediske ren. Den forskel, der er mellem renavlsforeningen og alle andre avlsforeninger, er – som også fremhævet i bogen – at sidstnævnte vil skabe værdier, medens førstnævnte kun vil udnytte værdier (mosset), der ellers vil gå til grunde. De allerede indvundne erfaringer vil nu blive offentliggjorte i en mere udførlig grad end hidtil, hvor der kun med mellemrum har været udgivet småskrifter herom, idet der fra oktober d.a. vil blive påbegyndt udgivelsen af et månedsblad "Renen". Alt dette og meget mere gives der oplysninger om i bogen. Sidste halvdel af den optages af skrivelser, som Hr. Bech har modtaget fra ejer af hedestrækninger, der ved forsøg med renen er bleven begejstrede for det nye husdyr. Som en god ting for rensdyravlen her i landet kan nævnes, at renernes frygteligste fjende rensdyrbremsen ikke menes at kunne leve her. Man har nemlig konstateret, at rener – der i Norge og Lapland kan have hen ved 100 sådanne larver på sig – efter et års tid på den jyske hede er helt fri for bremsen. Sluttelig kan nævnes, at årets første kalv er født på forsøgsstationen for nogle dage siden; den har fået navnet "Pan". I alt er der 10 dyr, der skal kælte i løbet af den kommende uge. Flere andre steder i Jylland har renerne ligeledes kælvet.

VST 104, mandag, 6. maj 1912, s. 3: Mergeltransporten fra Kølsen. Alhedens Mergelforsyning har i år hos Statsbanerne bestilt ca. 4200 vognlæs mergel kørt hovedsagelig til Herning – Aalestrup og Løgstørbanen. Der køres 30 vogne om dagen, så kørslen varer hele sommeren. Som bekendt læsses vognene i Kølsen af fangekolonien.

Sammededs: Ildebrand. Jens Mikkelsens gård i Aarestrup er torsdag eftermiddag nedbrændt. Efter forlydende i Silkeborg Avis er ilden opstået ved gløder i asken.

VST 106, onsdag, 8. maj 1912, s. 3: To uheldige cyklistinder. Store Bededag blev der afholdt ungdomsmøde i Karup forsamlingshus og ungdommen fra nær og fjern ilede til pr. fod, pr. vogn og pr. cykle. To unge piger, døtre af henholdsvis boelsmand Chr. Jespersen, Høgild og boelsmand Visti Besser, Grove, havde hver for sig – valgt cyklen som befordringsmiddel, og de spurtede af sted til Karup med de lysteste forhåbninger og uden at ane det mindste om, at dagen skulle blive en ren Tycho Brahesdag for dem. Cykelturen fik nemlig for begges vedkommende et mærkeligt efterspil. Ingen af dem nåede til vejs ende. De styrtede nemlig begge – med 1 times mellemrum – med cyklen, og pigen fra Høgild slog i faldet sin venstre arm af led i skulderen, medens pigen fra Grove i sit fald slog højre arm af led i albuen. De blev begge bragt til distriktslæge West i Sjørup, og det siger sig selv, at distriktslægen blev en del forbavset over ca. 1 time efter at have behandlet pigen fra Høgild at få besøg af pigen fra Grove for netop det samme uheld. Om de to i lige grad uheldige piger kom til møde i Karup, derom fortæller historien intet, men det sandsynligste er vel, at de efter denne medfart har fundet det mest passende at tilbringe resten af dagen i hjemmets skød.

VST 107, torsdag, 9. maj 1912, s. 2: Renerne. På forsøgsstationen ved Frederiks er nu nok en lille kalv kommen til verden.

VST 108, fredag, 10. maj 1912, s. 3: Toget fra Viborg til Herning antændte i morges i nærheden af Karup et stykke hedejord, tilhørende Hedeselskabet. Ved middagstid var ilden slukket, men da var lyngen afbrændt på ca. 100 tdr. land.

VST 112 onsdag, 15. maj 1912, s. 2: Flere små rensdyr. På Frederiks forsøgsstation fødtes i går ikke mindre end fire renkalve, med de forrige i alt otte; der er meget liv og leg i folden af de mange små dyr. Fra de

forskellige egne af Jylland er der indløbet efterretninger om heldig kælvning. Der findes nu i Danmark i alt noget over 60 rensdyr.

VST 113B, fredag, 17. maj 1912, s. 3: Fra 1. juli etableres landpostkørsel fra Karup jernbanebrevsamlingssted over Egelund til Fårbæk med afgang fra Karup kl. 9:20 fmd. og fra Fårbæk kl. 4:30 eftm. Turen udføres i 1½ time hver retning. Endvidere etableres en budgang fra Fårbæk ad Fårbæk, Mosegård, Egelund og hede, Sønderlund, Engholm, Hulbæk og Damgård. Begge ruter overdrages til landpostbud Søren Sørensen på ruten Karup – Hessellund.

Sammesteds: Skovauktion: Torsdag den 30. maj d.a. formiddag kl. 11, sælges ved auktion i Ulvedal plantage: Bjælker, spær, spir, bånd, lægter og kvas, alt af nåletræ. Effekterne ligge til eftersy 3 dage før auktionen og sælges ved mødestedet: Stendalgård. Stendalgård, den 14. maj 1912. E. H. Wøldike.

VST 117, onsdag, 22. maj 1912, s. 2: En sørgelig ulykke. En lille 4-årig pige, datter af Kr. Poulsen, Sdr. Resen, blev i mandags eftermiddags frygteligt forbrændt ved en grubekedel. Distriktslæge West, Sjørup, blev i største hast tilkaldt og tog sig af det ulykkelige barn, der led skrækkelige smerter. Sent i går eftermiddags afgik den lille pige ved døden.

VST 121, tirsdag, 28. maj 1912, s. 2: Rensdyravlen. Restauratør S. P. Nielsen, "Varna" i Aarhus har af Hr. Johannes Bech i Frederiks købt tre rensdyr. Det lav, hvoraf dyrene lever, skal forskrives fra alheden.

VST 122, onsdag, 29. maj 1912, s. 3. Karup kirkeklokke har i disse dage slået flere revner, så der er fare for, at den ved brugen skal gå helt i stykker. Klokken er sikkert 4-500 år gammel, og er uden sidestykke som landsbyklokke i landet. Den er vældig stor og havde særdeles klangfulde toner, der kunne høres milevidt ud over heden. Kirken er meget medtaget af tidens tand og skal have en bekostelig ombygning, men ingen havde tænkt sig, at den mægtige klokke skulle volde bekostning ved omstøbning. Nu vil den blive tavs efter at den mange år har sendt sine smukke malmtoner ud over egnen på begge sider af Karup Å, Viborg og Ribe stifter. Den har kaldt på pilgrimmene, som i den katolske tid valfartede til den i de tider store og pragtfulde kirke med et undergørende Mariabillede, og til helligkilden, som skulle bringe dem lægedom. Den lød også for dem, der plyndrede kirken for dens pragt og herligheder, og fik dem spredt ud for alle vinde. Men nu kan den ikke mere. Den har tabt sit klare mæle. Muligvis vil blive støbt om. Men det koster mange penge, og den fattige egn derude har byrder nok i forvejen at trækkes med. Klokken er sandsynligvis støbt i 1525. Dette årstal står på den, og der står endvidere, at i det år var Hr. Mourids Poulsen forstander på dette sted (for hospitalet). Det var ham, der i katolicismens sidste dage fik Mariabilledet til at græde. Men da man opdagede, at han havde fyldt hovedet med vand, som sivede ud af øjnene, var hans saga færdig. Kirkens anden klokke var støbt 1487. Den hænger nu i Bording kirke.

VST 124, fredag, 31. maj 1912, s. 2: Vejen fra Fårbæk til Karup. Beboerne i Hessellund, Egelund og Fårbæk vil iflg. Skive Folkeblad besvære sig til amtet over omlægningen fra 3 til 6 år af Karup postvejens grundforbedring. Kommunen har pengene, der var lånt til gymnastikhuse liggende, så dem vil der rimeligvis kunne blive anvendelse for her.