

## Årsberetning for Lokalhistorisk Forening for Karup-området 2013

Det forløbne år har endnu engang været et godt år for foreningen, og vi er i bestyrelsen meget glade for den flotte tilslutning til vores arrangementer. Vi har fået adskillige nye medlemmer i løbet af året, men når medlemstallet alligevel ved årets slutning var nogenlunde det samme som sidste år, er årsagen den, at vi desværre har mistet flere af vores trofaste medlemmer, som for en stor dels vedkommende er ældre mennesker. Som jeg har nævnt tidligere år, dækker det lave kontingent på 50 kr. ikke kun enkeltpersoner, men også eventuelle ægtefæller. Det betyder, at et medlemskab i adskillige tilfælde tæller for to personer, så det reelle medlemstal i virkeligheden er omkring 300.

Årets første arrangement var ved generalforsamlingen, da Jørn Nødskov holdt et spændende foredrag om sit liv som pilot ved flyvevåbnet igennem 42 år, illustreret med mange billeder fra f.eks. pilotuddannelsen i USA først i 1950'erne. Det var ikke alene en personlig beretning om hans eget liv i forsvaret, men også historien om flyvevåbnets udvikling "Fra Chipmunk til Starfighter", som han havde valgt at kalde sit foredrag, der beskrev tiden under den kolde krig og frem til nogle år efter Berlinmurens fald.

Sidst på sommeren gentog foreningen på opfordring en succes. Det var en rundtur på flyvestationen, "I tyskernes fodspor på Flyvestation Karup", med premierløjtnant Anders Madsen som guide. Det var som sidste gang et regulært tilløbsstykke, hvor billetterne bogstavelig talt blev revet væk i løbet af mindre end en time. Adskillige af deltagerne kom langvejsfra, og alle fik en virkelig god tur, der blev indledt med et interessant foredrag om flyvepladsens historie. Herefter gik turen til gamle hangarer og bunkere, som i det store og hele har stået urørte siden krigens tid. Særlig spændende var det, at en gammel mand, der havde arbejdet på flyvepladsen under krigen, havde set omtalen og var kommet fra Silkeborg for at være med på turen. Trods sin høje alder – han var 92 - var han fuldstændig åndsfrisk og fortalte ikke alene om livet på den tyske flyveplads, men medbragte også billeder, som han havde taget derude.

Foreningen og arkivet er fælles om hjemmesiden, der blev oprettet i 2008. Dengang var den i sort/hvid og havde et billede af Karup station på forsiden. Nu er den i farver, og billedet er udskiftet med et billede fra Alheden. Men selv om den har ændret udseende, indeholder den i hovedtrækkene det samme. Vi får jævnligt positive henvendelser om den, og folk er generelt meget glade for den. Den er også årsag til, at vi får medlemmer fra andre dele af landet. Det er som regel nogle, der er vokset op her på egnen, og som gerne vil læse noget om gamle dage på deres hjemegn. Takket være hjemmesiden kan man sidde hjemme og f.eks. følge med i, hvornår vi holder et lokalhistorisk arrangement, læse artikler om egnen, finde oplysninger i folketællinger eller kirkebøger og se, hvad der stod i Viborg-aviserne for 100 år siden. Ikke mindst det sidste er der mange, der følger med i og har fornøjelse af. Vi er så heldige at have en dygtig webmaster, Bjarne Hesselvig, der også har sin egen hjemmeside og er meget hurtig til at få lagt det forskellige ind.

Sidst på året fik alle medlemmer som sædvanlig en lokalhistorisk kalender. Det er 13. gang, jeg har fundet billeder på arkivet og skrevet tekster til en kalender, og flere har fortalt, at de har meldt sig ind i foreningen på grund af den. Det er en tradition, som jeg håber at kunne fortsætte med mange år endnu.

*Inger Merstrand*  
**formand**