

For 100 år siden...

Her kan man læse div. lokale notitser og artikler fra Viborg Stiftstidende og Viborg Stifts Folkeblad, afskrevet af forfatteren Chr. Jacobsen i forbindelse med forarbejdet til "Alheden" fra 1990.

Oktober 1920

VST 234, 1. oktober 1920 s. 3: Lysbilledforevisning for fangerne på heden. Hedeselskabet har fra V. Richter, Knabrostræde, København modtaget tilbud om, at Hr. Richter vil stille sine serier af lysbilleder gratis til disposition til forevisning for fangerne i vintermånederne. Dernæst har Alhedens Mergelforsyning" tilbudt at anskaffe det fornødne lysbilledapparat, og endelig har skovrider F. Holt, Kragshøhus, tilbudt indtil videre at forevise billederne for fangerne. Fængselsvæsenets sanktion af denne ordning vil nu blive indhentet.

VST 242, 11. oktober 1920 s. 3: Brand i Karup. Telefoncentralen nedbrændt. Natten til i går ved halvtretiden vågnede bestyrerinden på Karup telefoncentral ved at høre ligesom et heftigt haglvejrrase med huset, man da hun fik sig besindet lidt, forekom lyden hende dog at være noget betænkelig, og da hun stod op og så efter, viste det sig, at hele taget på huset stod i lys lue. Ved hurtig tilkaldt hjælp lykkedes det at redde de vigtigste dele af telefoncentralens installering således, at centralen allerede i dag har kunnet melde sig klar til tjeneste i et nærliggende hus. Det antændte hus, som ejedes af Jydsk Telefon Aktieselskab, nedbrændte til grunden. Det havde 2 lejligheder, hvoraf kun den ene var benyttet, idet bestyrerinden, der var enke, beboede denne. Med hensyn til ildens opkomst da formodes årsagen at være den, at bestyrerinden, der skulle rejse om søndagen, i løbet af aftenen dagen forud, gentagne gange havde hentet forskellige genstande på loftet og hver gang strøget tændstikker af deroppe. En henkastet brændende tændstik formodes derefter at have fænget i nogle papæsker, som stod på loftet, og så har ilden bredt sig videre.

VST 247, 16. oktober 1920 s. 3: Militærnægterbarakken ved Kompedal plantage vil blive nedlagt fra og med i dag. Det har hele tiden vist sig umuligt at få militærnægterne til at blive i barakken, og den eneste mand, der for tiden opholder sig der, overføres til Sjælland.

VST 248, 18. oktober 1920 s. 1: [Harcelleren over at myndighederne opgiver at holde militærnægtere i Kompedal. Oplysning om at barakkerne "for alle tilfældes skyld" skal blive stående].