



## Besøg af Eisenhower på flyvestation Karup 1951.

Dette spændende billede har i adskillige år hængt på Garnisonsmuseet i Viborg. Fotoet er fra den 22. maj 1951 og viser NATO's øverstkommanderende, general Eisenhower, på inspektion på flyvestation Karup. Den havde officielt skiftet navn fra flyveplads til flyvestation den 8. januar samme år, og samtidig var nogle af de gamle eskadriller/luftflotiller blevet nedlagt eller havde fået nye NATO-eskadrillebetegnelser. F. eks. var den tidligere 3. luftflotille blevet til eskadrille 723. Selv om det må have været en helt speciel begivenhed at få et så fornemt besøg, har det tilsyneladende ikke været omtalt i nogen af de lokale dagblade, men i Bengt Helldéns bog, "Fra hede til flyvestation", kan man læse om besøget. Han fortæller, at der efter landingen af generalens Constellation fly var parade kl. 11.30 på flyfeltet ud for flyvekontrollen. Herefter var der start, overflyvning og landing af Meteor fly fra Eskadrille 723 og 724, og bagefter var der inspektion af den store Gedhus-bunker, radiobunkeren, hangarer, rullebaner og jagerstartbanen, efterfulgt af frokost i officersmessen kl. 13 til 13.50. Til sidst inspicerede generalen hærens enheder i det ydre område.

Forrest i midten ses general Eisenhower, der var øverstkommanderende for NATO 1950-1952, og som i 1953 blev USA's præsident. Manden til højre er oberstløjtnant Wissum, der var chef for Generalstabsafdelingen 1946-1951. Til venstre står kaptajn Mikkelsen; de øvrige er ukendte.

### **Erindringer fra daværende værnepligtig.**

Fra *Peder Futtrup Andersen*, der bor i Mønsted og var værnepligtig på flyvestationen i 1951, har arkivet modtaget nedenstående beretning.

***Ja, det var en stor gæst, der besøgte Karups flyveplads den 22. maj 1951. Under krigen hørte vi hver dag Eisenhower omtalt, da han var general for hele vestfronten.***

***I anledning af besøget var vi et hold soldater, der blev udtaget til en parade for ham, når han landede på flyvepladsen. Efter nogle stramme eksercits ved kaptajn Mikkelsen, den højst befalende for soldaterne, var vi klar. Det var et stort øjeblik for os alle, da flyvemaskinen landede, og Eisenhower stod ud af flyet og blev modtaget af kaptajn Mikkelsen med hjelm og i fuld udrustning. De skridtede fronten af, og vi så alle sammen Eisenhower lige ind i øjnene, til han var forbi, sådan som vi udtrykkeligt havde fået besked på. Han var en meget venlig mand, smilende og afslappet og i uniform, men uden rem og hue. Jeg stod og tænkte på, hvordan en sådan mand, der havde haft et så stort ansvar under krigen, kunne være så venlig, at man skulle tro, han lige var kommet fra en søndagsskole.***

***Der var ingen sikkerhedsvagter; general Eisenhower steg bare ind i en jeep, hvorefter kaptajn Mikkelsen kørte med ham ind til officersmessen, så det var ikke meget, vi så til generalen.***

***Men det var et stort øjeblik at være med til at modtage ham, og det er jo nok sidste gang, at der i Karup er landet en mand, der har klaret at have så stort et ansvar under en krig og dernæst er blevet U.S.A. s præsident, sådan som han jo blev 2 år efter.***

*Tekst: Inger Merstrand august 2015*