

## Karup-slægten fra Kølvrågaard

### Fra den Tid, da Kampen mod Heden begyndte og Karup By tog til at vokse

Lærer Anders Jensen, Alrum Skole, skrev for nogle Maaneder siden her i Bladet en Artikel om den kendte Karup-Slægt fra Kølvrågaard. Artiklen fik et Supplement gennem Oplysninger i en Artikel af Nielsine Pedersen, Karup, og gav iøvrigt Stødet til, at der nu arbejdes paa at tilvejebringe en udførlig Slægtsbeskrivelse. I denne Artikel fortsætter Lærer Jensen sin Skildring, idet han først og fremmest fortæller om sin Fader, Rasmus Jensen fra Kølvrågaard:

Rs. Jensen var Søn af Anders Jensen, Kølvrågaard, og er født den 27. Juli 1868 og blev i 1891 gift med Karen Marie Nielsen fra Bøgelundgaard. Der byggede de en Gaard paa Marken, og her havde vi fire Børn vort Hjem, hvorfra vi har mange blide og skønne Minder. Fader var interesseret i det offentlige Liv, og han var i Sogneraadet i Frederiks-Karup Kommune. Der var omtrent 2 Mil til Stedet, hvor Sogneraadsmøderne holdtes, og han fik derfor anskaffet en Cykle som den første i Karup Sogn; den kostede rigtignok lige saa meget, som en Fjedervogn vilde have kostet. Før den Tid havde han en "Væltepeter", ogsaa den eneste paa Egnen, og mange unge Mennesker kom til ham for at ride paa den. Jeg er sikker paa, at mange gamle Mennesker mindes revne Bukser og andre Knubs fra den endnu. I Sogneraadet - har jeg hørt - vilde han gerne have sin Vilje, og han gav sig ikke gerne. Pastor Østergaard var Formand for Sogneraadet, og engang skulde der indstilles en Degn til Vallerbæk-Karup Skole. Far vilde ikke have en af disse "hjemmelavede Degne"; det skulde være en eksamineret; men Præsten kunde ikke faa Bugt med ham og udrød da: "Naar Barnet faar sin Vilje, græder det ikke". Hedebruget laa ham stærkt paa Sinde. Han var Formand i Karup og gik op i Arbejdet med en Lyst og Begejstring, som jeg vil mindes længe. Han fik efterhaanden ret mange offentlige Bestillinger. Det er jo tit saadan, at når de begynder at falde paa en Mand, skal han have de fleste. Det er vist ikke altid Kvalifikationer. men tit andre Aarsager, der afgør det. Jeg skal ikke udtale mig om hans Klogskab; men jeg hørte en nu afdød Lærer udtale, at han var "den klogeste Mand i Lysgaard Herred". Han brød sig ikke om "o hold a Haael op a di stuer". Han fremførte tit: "Vi er ikke skabte til Højhed og Blæst; ved Jordan at blive det tjener os bedst". Ja, og saa holdt han at Fred: Hjemmets Fred, Landets Fred og Guds Fred, og det maa vi Børn sande, at vi har haft et Hjem, der var os kært. Vi var omgivet af Kærlighed, Fred og Omsorg. Nu hviler Far og Mor paa Karup Kirkegaard, og det er os meget dyrebart at ære deres Minde.

### Om de øvrige af Slægten ønsker jeg at fremføre bl.a. følgende:

Jens Chr. Jensen er født den 8 Juli 1858, ..Han var den ældste af Sønnerne, og efter sit Giftermaal med Trine fik de Kølvrågaard, som de drev paa samme Maade som Faderen. Han tog ret stærk Del i det offentlige Liv og var en Tid Formand i Haderup-Grove Sogneraad. Skolen var der endnu nogle Aar, og mange fra Egnen har gaaet i Skole der. Blandt "æ Dejn" maa vi nævne Kræn Peder", der var Karl hos Præsten i Haderup, og Kjeld Jensen, der nu er pensioneret og. bor i Skanderborg. Han var gift med Stamfaderens Datterdatter Nielsine fra Uhre. Han er fra Daugbjerg og har ogsaa været Lærer i Ingstrup ved Viborg og i Vrold ved Skanderborg. Købmandsforretningen fortsattes i Gaarden i nogle Aar, og Jens Christian var saadan en rar Købmand. Han kunde hjælpe som en Slags Skribent ved et og andet for dem, der korn til ham f. Eks. Kontrakter og Værdipapirer. Han har ogsaa hjulpet mangan fattig Mand, naar han var i Nød. Han havde det gode Hjertelag og kunde slet ikke lade være at hjælpe. Kølvrågaard var ogsaa Samlingspunkt for Folk fra flere Miles Omkreds. Mange havde en Mil til Købmand, og det blev næsten altid en Oplevelse i det gæstfri Hjem, hvor mange fik

sig en Passiar. Senere flyttedes Forretningen til Karup, og Karup-Kølvraa Brugsforening stiftedes. Jens Christian var foruden i Gaardens Drift interneret i Karup Bys Opkomst og har haft flere store Mosearealer med Tørvejord, og han begyndte Tørvefabrikation. Senere solgte han Gaarden til et Mosebrug, og: der blev oprettet mange Ælteværker, og mange af de Hundrede Millioner af Tørv, der i Krigstiden sendtes fra Karup Station, var for en stor Del fra Kølvraagaards Mose. Han blev derefter Kromand i Karup, og baade han og Trine var gode Mennesker at besøge; men han syntes dog, det kunde være godt at holde Maade med Drammene i Karup, og derfor solgte han Hotellet saa billigt som muligt til et Konsortium, der omdannede det til Afholds- og Missionshotel.

Ane Kathrine er født den 20 April 1866 og var gift med Kristen Kristensen eller, som hans daglige Navn lød "Kræn Peder". Deres Levnedsløb har før været omtalt her i Bladet. Det var saadanne prægtige Folk at besøge; man blev altid godt tilpas af at være sammen med ham og min Gudmoder og Faster. Han saa altid lyst paa Tilværelsen og var i godt Humør. Han var Optimist i højeste Grad og var klar over, at det dumme, nogen i Verden kan gøre, er at se sort paa Tingene og være Pessimist. Han og Skovrider Holt havde deres store Andet i, at der blev plantet saa meget paa Karupegnen. Plantningssagens Betydning kunde han fremsætte med saadan Begejstring og Overbevisning, at mange smittedes deraf, og han havde en særlig Evne til at begejstre Kapitalens Mænd og bringe dem i Forbindelse med Lyngens brune Land, saa den kunde blive opdyrket og beplantet.

Karen Jensen, født den 17. December 1869, blev gift med Niels Nielsen, Bøgelundgaard. Hvad de har udrettet i Dygtighed med at drive Gaarden frem, er vist noget nær enestaaende, og de byggede ogsaa en Gaard til en af Sønnerne. Nu nyder de deres Alderdom i deres Villa ved Karup Station, og Børnene er alle i gode Kaar.

Ane Jensen, født den 3. Februar 1872, er gift med Gaardejer Peder Nielsen. De ejede en Gaard i Karup Sønderby. De har en stor Børneflokk, og alle har det godt. Nu nyder de deres Alderdom i Karup.